



## ΤΟ ΔΙΛΕΠΤΟ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΧΗΡΑΣ

«Ἐλθοῦσα μία χήρα πτωχή ἔβαλε λεπτά δύο»

(Μάρκ. ιβ, 42)

Ποιός δέν γνωρίζει τό περιστατικό μέ τή φτωχή χήρα τοῦ Εὐαγγελίου, πού ἔριξε στό Γαζοφυλάκιο τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομώντα, στήν Ἁγία Πόλη τῆς Ἱερουσαλήμ, δύο μόνο λεπτά;

Στήν αὐλή τῶν γυναικῶν τοῦ Ναοῦ, πού εἶχε χωρητικότητα 15.000 θέσεων, ἦσαν τοποθετημένα δεκατρία κιβώτια, μέσα στά ὁποῖα ἔριχναν χρηματικές προσφορές γιά τή συντήρηση τοῦ Ναοῦ καί τή βοήθεια φτωχῶν ἀνθρώπων. Τά κιβώτια αὐτά λέγονταν **Γαζοφυλάκια**. Τό πρῶτο συνθετικό **Γάζα** εἶναι λέξη περσική καί σημαίνει **θησαυρός**. Τό δεύτερο συνθετικό **φυλάκιο** εἶναι λέξη δική μας, ἑλληνική, καί σημαίνει, ὅπως τό λέει καί ἡ λέξη, **χώρος ὅπου φυλάγεται**

ὁ θησαυρός, οἱ εισφορές. Παρόμοια κουτιά **π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ῶ ν**



εισφορῶν γιά τό Ναό καί **«ὑπέρ τῶν πτωχῶν»** ἔχουμε καί ἡμεῖς σέ ὅλους, σχεδόν, τούς Ἱ. Ναούς.

Ὁ Ἰησοῦς δίδασκε στήν αὐλή τῶν Ἐθνῶν τοῦ Ναοῦ. Στή συνέχεια προχώρησε μέ τούς μαθητές του στήν αὐλή τῶν γυναικῶν, ὅπου εἶδε τό περιστατικό στό ὁποῖο ἀναφερόμαστε. Σταμάτησε ὁ Ἰησοῦς καί ἔβλεπε πῶς ὁ πολὺς

λαός ἔριχνε τά χάλκινα νομίσματα. Ἔριχναν στό Γαζοφυλάκιο κέρματα πολλοί πλούσιοι. Ἀνάμεσα σ' αὐτούς ἔρχεται καί μία φτωχή χήρα γυναίκα. Αὐτή ἔριξε μόνο δύο λεπτά. Αὐτά πού εἶχε ὅλα κι ὅλα γιά τή διατροφή της ἐκείνη τήν ἡμέρα. Τήν εικόνα αὐτή τήν εἶδαν καί οἱ μαθητές τοῦ Ἰησοῦ. Ὁ Ἰησοῦς ὁμως ἔβλεπε καί κάτι βαθύτερο. Μέ τήν ὑπερφυσική του γνώση ἔβλεπε ὄχι μόνο τήν προσφορά τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ἀλλά συγχρόνως καί τήν προθυμία καί τή διάθεσή του.

Ἔβλεπε καί τά πνευματικά κίνητρά του. Καί τήν ἰλαρότητά του. Γιατί «ἰλαρόν δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός» (Β' Κορινθ. θ, 9). Μέ ἀγαθή διάθεση τῆς καρδιάς πρέπει νά δίνε-

ται κάθε προσφορά. Μέ διάθεση αὐτοθυσίας καὶ αὐταπαρνήσεως. Ὅχι μέ λύπη. Οὐτε ἀπό ἀνάγκη. Ἀλλά μέ καλωσύνη καὶ γλυκύτητα. Κάθε δωρεά. Καί πάντα ἀνάλογα μέ τήν οικονομική δυνατότητα πού ἔχει ὁ καθένας. Οἱ πλούσιοι νά δίδουν πλούσια. Ἄν ὁ Θεός γενναιοδωρα τούς δίνει τὰ ἀγαθὰ, γενναιοδωρα πρέπει νά δίνουν κι αὐτοί στόν καθένα πού ἔχει τή μιά ἢ τήν ἄλλη ἀνάγκη. Κι ἂν ἀκόμη δέν παρουσιάζονται εὐκαιρίες νά εὐεργετοῦν, πρέπει αὐτοί οἱ ἴδιοι νά ἐπιζητοῦν καί νά δημιουργοῦν τέτοιες εὐκαιρίες.

Τό περιστατικό αὐτό ἔγινε ἀφορμή στόν Ἰησοῦ νά παραδώσει στούς μαθητές του ἕνα ἄλλο σπουδαῖο καί βαρυσήμαντο μάθημα. **Ποιό μάθημα;** Νά ἐκτιμοῦν τίς ἀνθρώπινες πράξεις ἀπό τὰ κίνητρά τους. Νά μή τούς ἐντυπωσιάζει ἡ ὅποια εἰσφορά δίδεται στόν φτωχό, ἀλλά ἡ ψυχική διάθεση αὐτῶν πού ἐλεοῦν καί οἱ μικρές ἢ μεγάλες δυνατότητες πού ἔχουν.

**Ἄλλά γιατί κάναμε τήν ἀναφορά μας αὐτή στή φτωχή χήρα τοῦ Εὐαγγελίου;**

Ἡ «**Διακονία Ἀποφυλακίσεως Ἀπόρων Κρατουμένων καί Φυγοποιῶν**» τῆς Ἀδελφότητος «**Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ**», πού φέτος ἔχει τήν **ἐπέτειο τῶν τριάντα χρόνων** ἀπό τήν ἴδρυσή της, δέχεται συχνά προαιρετικές συνδρομές ἀπό πολλούς φιλανθρώπους χριστιανούς. Συνδρομές γιά τήν ἀποφυλάκιση ἀπόρων κρατουμένων πού ἐκτίουν τήν ποινή τους σέ κάποια φυλακή ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος. Τό ἴδιο γίνεται καί μέ τούς ἄπορους φυγόποινους τῆς πατρίδας μας. Ἐξοφλοῦμε στά Πρωτοδικεῖα τήν ποινή

πού τούς ἐπιβλήθηκε ἀπό τό Δικαστήριο, ἀπόντων τῶν ἴδιων στή δίκη, καί ἔτσι παύει ἡ περαιτέρω δίωξή τους καί κινοῦνται ἐλεύθερα πιά μέσα στήν κοινωνία. Στά τριάντα αὐτά χρόνια τῆς Διακονίας μας, (1978-2007), μέ τίς προαιρετικές συνδρομές τῶν χριστιανῶν, ἔχουν ἀποφυλακισθεῖ **10.100** συνολικά ἄποροι κρατούμενοι μέ δαπάνη **2.500.000** εὐρώ.

Οἱ συνδρομές πολλές. Ἄλλες μικρές κι ἄλλες μεγαλύτερες. Ἄλλες τῶν πέντε, ἄλλες τῶν δέκα καί ἄλλες περισσοτέρων εὐρώ, μέχρι καί πέντε χιλιάδων, ἐλάχιστες ὅμως αὐτές. Δυό συνδρομές ἦσαν τῶν 10.000 καί ἄλλη μιά τῶν 20.000 εὐρώ. Ὅλες δεκτές ἀπό τό Θεό, γιατί ἀσφαλῶς ὅλες αὐτές οἱ συνδρομές καταβλήθηκαν μέ καλή διάθεση καί μέσα σ' αὐτές ἦταν καί ἡ καρδιά τῶν συνδρομητῶν. Καί ἦταν ὅλες εὐλογημένες **συνδρομές, γιατί ἔγιναν ὅλες ροῦχα, παπούτσια, εἶδη καθαριότητος** σέ χιλιάδες ἀπόρους κρατουμένους. Καί τό ἄλλο, τό σπουδαιότερο. Ἔγιναν ἀποφυλακιστήρια **10.100** «φουκαράδων» φυλακισμένων. Ἦταν αὐτές οἱ εἰσφορές κι ἕνα παρῶν ὅλων τῶν συνδρομητῶν μας στίς Φυλακές, μιά ἀνταπόκριση στή φωνή τοῦ Χριστοῦ μας: «**ἐν φυλακῇ ἤμην, καί ἤλθετε πρός με**» (Ματθ. κε, 36).

Ἀνάμεσα στούς παραπάνω συνδρομητές μας, μέ τίς διάφορες συνδρομές, βρέθηκε καί μία ἄλλη, σύγχρονη, φτωχή χήρα γυναίκα **προφανῶς**, πού ἔριξε-κατέθεσε στό «**Γαζοφυλάκιον**» τῆς «**Διακονίας Ἀποφυλακίσεως Ἀπόρων Κρατουμένων καί Φυγοποιῶν**» **1** εὐρώ καί **35** λεπτά! Κάτι ἀνάλογο μέ τά δύο λεπτά τῆς

χήρας του Ευαγγελίου. Ποιό τό όνομα αὐτῆς τῆς χήρας, προφανῶς, γυναίκα; Ἄγνωστο. Στά βιβλιάρια τῶν Τραπεζῶν δέν ἀναγράφονται τά όνόματα τῶν καταθετῶν. Γι' αὐτό καί γιά ὅλους τούς καταθέτες ἐκδίδουμε μία μόνο ἀπόδειξη μέ τήν ἔνδειξη «**ἀνώνυμοι**», ἐκτός ἀπό ἐκείνους τούς καταθέτες πού μᾶς γνωρίζουν τά στοιχεία τους καί τό ποσό τῶν συνδρομῶν τους, ὅποτε ἐκδίδουμε ὀνομαστική ἀπόδειξη, τήν ὁποία καί ἀποστέλλουμε ταχυδρομικῶς στή διεύθυνσή τους.

Δέν ἔλειψαν οὔτε καί θά λείψουν ποτέ οἱ σύγχρονες φτωχές χήρες γυναίκες πού θά προσφέρουν στό «**Γαζοφυλάκιο**», σέ χρήματα, τή δαπάνη τῆς διατροφῆς μιᾶς ἡμέρας! **Αὐτές νηστεύουν κάθε τόσο μία ἡμέρα**, γιά νά συμβάλουν στήν ἀποφυλάκιση ἑνός φυλακισμένου, πού ἴσως νά εἶναι καί πατέρας πολύτεκνης οἰκογένειας! Ὑπάρχουν κι αὐτές οἱ περιπτώσεις. Δέν ἔλειψαν καί σήμερα οἱ ἅγιοι, πού μᾶς σώζουν ἀπό τόν ἀφανισμό «διά τό πληθυνθῆναι τήν ἀνομίαν» (Ματθ. κδ, 12).

Μᾶς συγκίνησε ἡ φτωχή χήρα γυναίκα πού ἔριξε στό δικό μας «**Γαζοφυλάκιο**» τά «δύο λεπτά» της, 1,35 εὐρώ, γιά τήν ἀποφυλάκιση ἀπόρων κρατουμένων. Καί μᾶς συγκίνησε βαθύτατα. Μνημονεύουμε καί στήν προσευχή μας τήν προσφορά της. Μνησθεῖη Κύριος ὁ Θεός τῆς ἀωνύμου αὐτῆς γυναικός καί τῶν οἰκείων αὐτῆς.

### **Ἀδελφοί,**

Ἄς ἀποτελέσει ἡ φτωχή αὐτή χήρα γυναίκα παράδειγμα σέ ὅλους μας.

Καί σέ φτωχοὺς καί σέ πλούσιους. Εἶπαμε, σέ ὅλους. Σέ ὅλους καί μέ τά ὅποια βαλάντιά μας, πουγγιά μας, πορτοφόλια μας.

Ἀρχαῖος Διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας μας κήρυττε: «**Νηστεύσωμεν, ἀδελφοί, ἵνα ἐλεήσωμεν**». Οἱ χριστιανοί τῶν πρώτων αἰώνων, μέ τήν πίστη καί τήν ἀγάπη τους στό Χριστό, ἀραιώναν τά γεύματά τους καί μέ τά χρήματα τά ὅποια θά ξόδευαν γιά τά φαγητά τους ἔκαναν **ἐλεημοσύνη**. Ὅπως παρατηρεῖ ὁ διαπρύσιος ἱεροκήρυξ τοῦ περασμένου αἰώνα, ὁ πρύτανης τῶν ἱεροκηρύκων-ὅπως χαρακτηρίστηκε-, ὁ Γέρων σήμερα Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης **κ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ**, ἄν ὅλη ἡ Ἑλλάδα, ὅλοι οἱ Ἕλληνες, νήστευαν τήν τελευταία ἡμέρα κάθε μήνα καί τά χρήματα πού θά δαπανοῦσαν γιά τή διατροφή τους τῆς μιᾶς ἡμέρας, τά κατέθεταν στό Ἐθνικό «Γαζοφυλάκιο», τότε δέν θά ὑπῆρχε φτωχός στήν πατρίδα μας.

Νά τώρα καί ἕνα ἄλλο «**Γαζοφυλάκιο**». Εἶναι τό «**Γαζοφυλάκιο**» τῆς «**ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΕΩΣ ΑΠΟΡΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΠΟΙΝΩΝ**» τῆς Ἀδελφότητος «**Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ**» γιά τήν ἀποφυλάκιση ἀπόρων φυλακισμένων, ἀφοῦ ἡ Δικαιοσύνη, μέ τήν Ἑλληνική νομοθεσία, δίνει τή δυνατότητα αὐτή. Ἄς προσφέρουμε πάντοτε τήν ὅποια συνδρομή μας, γιατί ἡ Διακονία μας φιλοδοξεῖ νά συνεχίζει γιά χρόνια τήν ἀποφυλάκιση φτωχῶν συνανθρώπων μας πού κρατοῦνται στίς Φυλακές. Εἶναι χρέος μας. Χρέος χριστιανικό. Χρέος ἀδελφικό. Χρέος ἀνθρωπιστικό. **Ἀδελφοί, «Νηστεύσωμεν ἵνα ἐλεήσωμεν».**